



News from the Illyricum Movement

Illyricum Movement, planting and establishing churches in Albania.

www.illyricum.org

Februari 2025

Beste vriend!

Als familie beschouwen wij het als een voorrecht van de Heer om met u te communiceren en specifiek voor u te bidden. Wij bidden dagelijks dat de Heer u zal heiligen door Zijn Woord en dat uw familieleden die nog niet gered zijn, de Heer mogen leren kennen. Moge de Heer door uw leven worden verheerlijkt en moge u een geur van Christus zijn.

FAMILIEHOEK

God is zo goed geweest voor onze familie, en we zijn ontzettend dankbaar dat Bona's gezondheid stabiel is. Haar nierwaarden laten zien dat alles goed is—prijst de Heer! Haar bloedwaarden moeten elke tien dagen gecontroleerd worden, wat we in Albanië kunnen doen. Echter, één keer per maand moeten we voor een dag naar Italië reizen, zodat de arts haar uitgebreider kan onderzoeken en zij daar specifieke medicijnen kan ontvangen.



In deze periode hebben we, via vrienden en met de hulp van de arts, ontdekt dat Bona in aanmerking komt voor een speciale gezondheidskaart in Italië. Met deze kaart zou zij gratis doktersafspraken kunnen krijgen, wat een enorme hulp zou zijn, aangezien het moeilijk is om elke maand een aanzienlijk bedrag te betalen voor laboratoriumonderzoeken en doktersbezoeken. We zijn begonnen met alle benodigde documentatie, en de nier-specialist heeft ons enorm geholpen.

Echter, er is één belangrijk aspect waarvoor we uw gebed willen vragen. Een van de voorwaarden om de gezondheidskaart te krijgen, is dat we een gastgezin hebben dat ons officieel toestaat hun huis als verblijfadres te gebruiken tijdens de noodzakelijke ziekenhuisbezoeken. Dit is een cruciale eis om de kaart te kunnen ontvangen. Dit is niet eenvoudig gebleken, en daarom vragen we uw gebed dat de Heer een plek zal voorzien waar Bona officieel onderdak kan krijgen om dit document te verkrijgen. Als Bona de kaart krijgt, zal dit onze kosten aanzienlijk verlagen.

EMANUEL KERK

Terwijl we bezig zijn met de bouw van onze nieuwe kerk, hebben we het voorrecht gehad om veel mensen te ontmoeten in de omgeving waar de kerk zich nu bevindt. Eén van hen is Cimi. Cimi is een man van midden 30 en heeft een prachtige familie—zijn vrouw en twee dochters. Hij is architect van beroep, en we hebben af en toe korte gesprekken gehad wanneer we elkaar in de buurt tegenkwamen. Een paar weken geleden vroeg hij of hij de voortgang van de renovatie en bouw van de kerk mocht zien. Toen hij de werkzaamheden bekeek, gaf hij waardevolle suggesties voor de renovatie en bood hij zelfs aan om gratis te helpen. In de loop van de tijd hebben we geweldige gesprekken gehad over het Evangelie. Cimi komt uit een islamitische achtergrond, maar staat erg open. Aan het einde van één zien. Toen hij de werkzaamheden bekeek, gaf hij waardevolle suggesties voor de renovatie en bood

hij zelfs aan om gratis te helpen. In de loop van de tijd hebben we geweldige gesprekken gehad over het Evangelie. Aan het einde van één van onze gesprekken vroeg hij mij om een Bijbel, omdat hij al lange tijd de wens had om deze te lezen. We hebben hem een Bijbel gegeven, en hij is er met veel enthousiasme in gaan lezen. Momenteel leest hij het boek Genesis en is hij diep onder de indruk van hoe God de geschiedenis orkestreert en erbij betrokken is. Bid alstublieft voor hem en zijn gezin, dat hun ogen geopend mogen worden en zij de Heer mogen leren kennen. In de Emanuel Gemeente hebben we elke dinsdag een leerstellige studie, waarbij we ons momenteel richten op redding. Op woensdag bestuderen we in de Bijbelstudie het boek Prediker, en op zondag behandelen we de brief aan de Romeinen. Bid alstublieft dat de gelovigen zullen groeien en meer volwassen zullen worden in de Heer. Daarnaast biedt de Emanuel Gemeente sinds vijf maanden een gratis Engelse cursus aan, elke dinsdag- en woensdagavond. Ongeveer vijftig deelnemers zijn gebleven, en het zijn allemaal volwassenen. Wij leren hen Engels door de Bijbel als leerboek te gebruiken, en het is geweldig om te zien hoe het Evangelie hen in deze maanden heeft geraakt. Het voelt bijna alsof we twee keer per week een Bijbelstudie hebben met deze mensen. Onze harten juichen van vreugde! Bid alstublieft met ons mee dat zij tot redding mogen komen. **Ook willen we een speciale behoefte delen voor onze Emanuel Kerk. Door de genade van God hebben we een goede faciliteit waar we als kerk**

samenkomen, maar we hebben kerkbanken nodig voor mensen om te zitten. De reden waarom we kerkbanken nodig hebben, is dat het meer ruimte bespaart zodat meer mensen kunnen zitten. We zijn op zoek naar 50 kerkbanken van ongeveer 3



meter lang elk. (zelfs als ze niet die maat hebben, kunnen we ze aanpassen) Zou het mogelijk zijn als je kunt vragen en kijken of je kunt helpen door kerken te contacteren die ze aan onze kerk in Albanië willen doneren? Het zou een grote zegen zijn als je kunt overwegen om te helpen door in jouw omgeving te zoeken. Heel erg bedankt!



EEN SPECIALE BEHOEFTE

Als bediening bidden we dat er Amerikaanse zendelingen zullen komen om samen met ons in Albanië te dienen, zowel op korte als lange termijn. Waarom Amerikaanse zendelingen? Omdat we merken dat Albanezen van alle leeftijden een grote interesse hebben in het oefenen van de Engelse taal. Ze zijn erg open en verlangen ernaar om gesprekken in het Engels te voeren met moedertaalsprekers.

Om deze reden bidden we dat de Heer broeders en zusters uit de Verenigde Staten zal sturen om in Albanië met ons samen te werken en het Evangelie te delen. Dit is een unieke kans en een geweldige open deur om het Evangelie te verspreiden.

Het zou een enorme zegen zijn als u deze behoefte met uw vrienden zou willen delen. Als er interesse is, neem dan contact met ons op via info@illyricum.org

VOORBEREIDING OP NIEUWE KERKPLANTINGEN



Als bereiding zullen we, door Gods genade, in 2025 voorbereidingen treffen voor **nieuwe kerkplantingen die in 2026 van start gaan.**

In 2025 zullen we mogelijkheden verkennen en de basis leggen voor deze toekomstige kerken. We zouden uw gebeden enorm waarderen voor Gods leiding terwijl we nieuwe regio's onderzoeken waar nog geen kerken zijn. In de komende maanden zullen we u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

TIENERS VOOR CHRISTUS



We zijn ontzettend enthousiast over de groep tieners die we bij de Emanuel Kerk hebben. Dit is het tweede jaar dat we dit project zijn gestart, waarin we Albanese tieners die geen gelovigen zijn (die we hebben leren kennen via een netwerk van leraren van openbare scholen in Tirana) koppelen aan sterke christelijke tieners in de VS. Momenteel werken we samen met twee dierbare kerken: Compass Church in Boise, Idaho en Compass Church in Aliso Viejo, Californië. De tieners worden gedurende ongeveer tien weken online gekoppeld met

als doel geestelijke gesprekken te voeren waarin het Evangelie wordt gedeeld. Het is een zegen om te zien hoe enthousiast de Amerikaanse tieners zijn om het Evangelie met de Albanese te delen. Deze online bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen. Een bijzonder offer is dat de Amerikaanse tieners vroeg opstaan op hun vrije zaterdag om over Christus en hun geloofsreis met Hem te praten. We zijn ook erg verheugd dat de groep uit Idaho in juni naar Albanië zal komen om waardevolle tijd door te brengen met de Albanese tieners. Bid alstublieft dat de harten van de Albanese tieners open zullen staan voor het Evangelie en dat zij tot redding zullen komen. Bid ook voor wijsheid voor de Amerikaanse tieners terwijl zij online het Evangelie delen met de Albanese.



INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM

Het bouwproject verloopt momenteel langzaam door een gebrek aan financiële steun. Bid alstublieft dat de Heer op Zijn tijd zal voorzien in wat nodig is om de bouw voort te zetten. Zodra het centrum gereed is, zullen we in staat zijn om jaarlijks ongeveer vijfenveertig families uit afgelegen gebieden van de wereld te ontvangen en hen te trainen in de Bijbel, een vakopleiding en thuisonderwijs. We vertrouwen erop dat we beide gebouwen in 2025 kunnen voltooien, zodat we meer families uit de wereld kunnen verwelkomen.



Voor de tweede bouwphase is er nog een financiële behoefte van **€183.809**, en voor de inrichting, apparatuur, lesmateriaal, klaslokalen en keukens is nog **€280.000** nodig.

Tegelijkertijd zijn we erg enthousiast dat het moment dichterbij komt waarop vier families uit het noordelijke deel van Afrika naar Albanië zullen komen voor hun training. We wachten momenteel op de start van het documentatieproces

voor één van de families, omdat zij moeite hebben om op tijd hun paspoorten te verkrijgen. Bid alstublieft dat hun paspoorten snel in orde komen. Een ander gebedspunt is dat de Heer zal voorzien in de financiën voor de vliegtickets voor deze families. Er is ongeveer **€20.000** nodig om hen naar Albanië te laten vliegen.



Terwijl we ons voorbereiden op hun komst, zijn we verheugd om te delen dat we een geweldige groep docenten uit verschillende delen van de wereld hebben die zullen helpen met onderwijs over de Bijbel, hermeneutiek en prediking. Daarnaast hebben we een goed netwerk opgebouwd met Albanese bedrijven, waar deze mensen gratis een vakopleiding kunnen volgen, zodat zij bij terugkeer in hun land kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Ook zijn we enorm dankbaar voor twee ervaren thuisonderwijs docenten

die zullen helpen om deze families te trainen in thuisonderwijs. Dit is van groot belang, vooral in een cultuur waar kinderen vaak worden verwaarloosd en discipelschap onder hen dringend nodig is voor de volgende generatie.

Voor contributie:

Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen ondersteunen?

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer

NL81 RABO 0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. "Illyricum Movement Albania"

Hartelijk Dank voor uw bijdrage!

