



News from the Illyricum Movement

Illyricum Movement, planting and establishing churches in Albania.

www.illyricum.org

Januari 2025

Beste vriend!

Er zijn twee gebedspunten waarvoor we specifiek voor jou hebben gebeden in januari:

- Dat de Heer je een verlangen zal geven voor Zijn Woord, dat je vreugde zult vinden in het Woord van God, en dat je er dag en nacht over zult mediteren.
- Voor je dierbaren die nog geen gelovigen zijn, dat de Heer hun harten zal openen voor het heil.

Heel erg bedankt dat we als gezin elke maand ons werk en ons leven met jou mogen delen. Er is zoveel vreugde in ons hart om jou aan onze zijde te hebben.

In deze brief delen we wat er de afgelopen maand is gebeurd in ons werk en we zouden het op prijs stellen als je een moment kunt nemen om voor deze aspecten te bidden.

FAMILIEHOEK

“Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.” Psalm 139:16

Oh, wat zijn we de Heer dankbaar voor de vrede die Hij aan ons gezin heeft gegeven met betrekking tot de gezondheid van Bona de afgelopen maanden. Tot nu toe is



alles goed gegaan, door de genade van God. Bona

heeft doktersafspraken in Los Angeles in de eerste twee weken van februari. De artsen hebben haar gevraagd om gecontroleerd te worden, en ze zullen specifieke tests uitvoeren. Gedurende deze tijd zullen wij als gezin in LA zijn en ons gebed is dat de tests goede vooruitgang en geen afstoting zullen laten zien.

We hebben ook de grote zegen om onze Noel te bezoeken en wat tijd met hem door te brengen. Voor Bona en mij is er geen grotere vreugde dan te zien hoe Noel en Sion de Heer liefhebben en verlangen om Gods Woord te bestuderen en toe te passen. We zijn zo dankbaar.



EMANUEL KERK

We willen dit moment nemen om een specifiek getuigenis met je te delen, beste vriend, over hoe een tienermeisje genaamd Matilda de Heer heeft leren kennen. Gods woord opent harten en brengt heil. Lof zij de Heer.

"Hallo, mijn naam is Matilda en ik wil het verhaal delen dat mij naar de doop heeft geleid. Voordat ik Jezus kende, leek mijn leven simpel, maar het ontbrak aan betekenis. Ik vertrouwde vaak op leugens. Op mijn zestiende dacht ik dat ik alles zelf kon. Maar deze zomer werd ik gevraagd om vrijwilliger te zijn op het kinderkamp van de Emanuel kerk, ondanks dat ik geen gelovige was. Terwijl de weken verstreken, leerde ik steeds meer over God door de activiteiten waarbij ik hielp. Ik accepteerde Jezus in mijn hart nadat ik Zijn Woord dagelijks hoorde. Sindsdien is mijn leven veranderd. Tijd doorbrengen met God door gebed en het lezen van de Bijbel gaf mij doel, en ik leerde te leven op een manier die Hem eert. Ik werd gedoopt met Kerst 2024, en door dat te doen verklaarde ik mijn geloof in Jezus en de vreugde die ik in Hem heb gevonden, en liet ik zien dat Hij levens echt verandert."

Matilda's oudste zus, Meri, is al enkele jaren gelovig, en de Heer heeft zeker deze gelegenheid gebruikt voor Matilda om de Heer te leren kennen. Blijf alstublieft bidden dat Matilda zal groeien in haar verlangen naar het Woord van God en het in haar eigen leven zal toepassen.

In de tussentijd zijn wij als kerk zo dankbaar voor het gebouw dat God ons vorig jaar heeft gegeven, en nu zijn we bijna aan het einde van het renovatieproces. Dit is een grote zegen, aangezien het gebouw zich in het hart van het Fresku-gebied bevindt.

We zouden je graag willen vragen om te bidden voor de dertig mensen die elke dinsdag- en woensdagavond komen om Engels te leren. Ze zijn geen gelovigen, en we hebben sinds oktober toen we deze les begonnen, geweldige relaties met hen opgebouwd. Het evangelie is duidelijk gedeeld en we hebben gezien dat ze erg open zijn. Bedenk alsjeblieft dat,

terwijl we de Bijbel als leerboek gebruiken en zoveel persoonlijke en klassikale gesprekken voeren over het evangelie, hun ogen geopend zullen worden voor het heil.

Engels is een geweldige manier om in Albanië verbinding te maken met mensen, aangezien zij graag leren en hun Engels willen verbeteren. Wij als kerk en als bediening bidden voor Amerikaanse missionarissen die naar Albanië zullen komen en daar langere tijd met ons zullen dienen om het evangelie te delen en nieuwe gelovigen te discipelen. Als je geïnteresseerd bent of meer vragen hebt, neem dan contact met ons op via:

demofamilie@gmail.com



TIENERS VOOR CHRISTUS



God heeft ons enorm gezegend met een goed netwerk van docenten op de openbare middelbare scholen in Tirana, en vorig jaar hebben we dit project voor het eerst geïnitieerd. Het hart van dit project is om het evangelie te delen met Albanese tieners door middel van Amerikaanse, volwassen gelovigen die tieners zijn, die het evangelie online met hen delen gedurende enkele weken. Het programma eindigt met de tieners die elkaar ontmoeten. God was zo goed om ons dit jaar te laten samenwerken met twee geweldige kerken: Compass Church in Boise, Idaho en Compass Church in Aliso Viejo, Californië. De tieners van deze kerken zullen worden gekoppeld aan Albanese tieners, met wie ze het evangelie zullen delen. De Albanese tieners die nog geen gelovigen zijn, zullen elke zaterdag samenkomen met de Amerikaanse gelovigen en evangelische gesprekken voeren terwijl ze elkaar leren kennen. Bidden jullie dat de Heer dit zal gebruiken voor Zijn eer en glorie? Bidden jullie dat de Amerikaanse gelovigen bevestigd zullen worden en moedig het evangelie zullen

delen, en bidden jullie voor de Albanese tieners dat de Heer hun harten zal openen?

VOORBEREIDING VOOR NIEUWE KERKPLANTINGEN



Als bediening zullen we, door Gods genade, in 2025 beginnen met de voorbereiding voor nieuwe kerkplantingen die in **2026 van start gaan**. In 2025 zullen we mogelijkheden verkennen en de fundamenteën leggen voor deze toekomstige potentiële kerken. We zouden uw gebeden zeer op prijs stellen voor de leiding van de Heer terwijl we nieuwe regio's verkennen waar nog geen kerken zijn. We zullen jullie in de komende maanden op de hoogte houden van deze stappen.

ONLINE ENGELS LESSEN

Al enkele jaren kunnen we het evangelie delen met honderden mensen in Albanië, Kosovo en Macedonië. Al dit werk gebeurde online, waarbij we Albanese mensen die geïnteresseerd waren in het verbeteren van hun Engels koppelden aan Amerikaanse volwassen gelovigen. Ze ontmoeten elkaar persoonlijk online zo'n tien keer, en ze doorlopen een evangelie presentatieprogramma dat we hebben ontwikkeld. We hebben dit project twee keer per jaar uitgevoerd, en we hebben gezien dat veel mensen het evangelie hebben aangenomen via dit programma.

In april 2025 starten we het opnieuw. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen of als je andere gelovigen kent die willen helpen, neem dan contact met ons op via: office@illyricum.org of bezoek onze website voor meer gedetailleerde informatie: <https://www.illyricum.org/online-english-classes>



NUREDIN XHINDI

Dit is wat Nuredin schreef nadat hij deelnam aan de Online Engelslessen:

“Mijn ervaring was echt goed omdat het de eerste keer was dat ik deze soort online les had met een moedertaalspreker van Engels. In deze les sprak ik voor het eerst over God in het Engels en had gesprekken over God. Ik heb de Bijbel in het Engels gelezen.”

Hier voegen we een getuigenis toe van een van de Amerikaanse gelovigen die werd gekoppeld aan een Albanese deelnemer:

“Het is echt een zegen en een privilege om deel uit te maken van het Online Engels-programma! Ik geniet ervan om contact te maken met de student, meer te leren over de cultuur van Albanië, de student te helpen God en Engels beter te leren kennen, en de uitdaging van hoe ik bijbelse vragen moet beantwoorden met iemand die niet goed bekend is

met de Bijbel of Engels. Het is geweldig en bemoedigend om een student vertrouwen te zien krijgen in hun Engelse vaardigheden en wanneer ze nieuwe bijbelse verbindingen maken tijdens onze gesprekken die ze nog niet eerder hadden gemaakt. Ik heb gemerkt dat dit programma de student hielp zelfvertrouwen op te bouwen, een goede luisteraar te worden, en diep na te denken en te leren. Dank jullie wel, iedereen bij de Illyricum Movement, voor alles wat jullie doen om de samenleving positief te beïnvloeden. Ik ben dankbaar om samen met jullie te werken in het praktisch volgen van Mattheüs 28:19-20 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Valerie Arbuckle.



VALERIE ARBUCKLE

INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM

We zijn zo blij om je te laten weten dat we, door de genade van God, in staat zullen zijn om ten minste vier gezinnen vanuit het noorden van Afrika naar Albanië te brengen. We waren niet in staat om alle financiële steun te verkrijgen die nodig was om tien gezinnen te verwelkomen zoals we hadden gewild, maar in Zijn soevereiniteit was God zo goed om voor deze vier gezinnen te voorzien. Door de genade van God zijn de financiële aspecten voor huisvesting en het verblijf in Albanië gedekt. We proberen nog steeds fondsen in te zamelen voor de vliegtickets voor hen om naar Albanië te komen. De totale kosten voor het vliegen van deze vier gezinnen bedraagt ongeveer €20.000. Bidden jullie voor deze gezinnen terwijl ze zich voorbereiden om naar Albanië te komen, zodat hun overgangperiode gemakkelijk zal zijn? Bidden jullie ook voor ons team, dat hard werkt om hen te onderwijzen in drie aspecten: **1. De Bijbel/Bediening** **2. Het leren van een beroep** **3. Het onderwijzen van thuisonderwijs.** Bidden jullie dat de Heer deze leertrainingen zal gebruiken, zodat ze zullen profiteren en gelovigen zullen beïnvloeden en nieuwe kerken zullen planten in hun regio's wanneer ze teruggaan? Bidden jullie ook voor de bouw van de IBTC-campus, zodat de Heer zal blijven voorzien? We hebben vooruitgang geboekt, maar niet zoveel als we hadden gewild vanwege de financiële aspecten. We vertrouwen erop dat we beide gebouwen in 2025 kunnen afronden, zodat we meer gezinnen kunnen verwelkomen. Er is een behoefte van €184.000 voor het tweede gebouw en €280.000 voor meubels, apparatuur, lesmaterialen, klaslokalen, keukens, enzovoort. Een ander aspect waar we op vertrouwen is dat we broeders en zusters uit de westerse wereld (kort- of langdurig) kunnen laten komen om ons te helpen bij het IBTC door theologische, beroeps- en thuisonderwijs te bieden. We bidden dat veel gezonde westerse kerken betrokken zullen raken bij dit prachtige project, terwijl we deze voorgangers en hun gezinnen helpen om beter uitgerust te worden om hun bediening in de afgelegen gebieden voort te zetten.



Voor contributie:

Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen ondersteunen?

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer

NL81 RABO 0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. "Illyricum Movement Albania"

Hartelijk Dank voor uw bijdrage!

