



News from the Illyricum Movement

Illyricum Movement, planting and establishing churches in Albania.

www.illyricum.org

September 2024

DEMO FAMILIEHOEK!

Groeten, beste vriend! Hoe gaat het met je? Met ons als gezin gaat het goed, door de genade van God.

Allereerst willen we je hartelijk bedanken dat je ons toestaat contact te houden door met je te delen wat de Heer in ons leven en in de bediening doet.

Beste vriend, weet dat we voor je bidden, en we beschouwen het als een voorrecht van de Heer. Deze maand hebben we specifiek gebeden dat je in heiligheid zult wandelen en de Heer in alles zult eren, en dat de Heer je zal beschermen en bewaren. We bevinden ons allemaal elke dag in een strijd, terwijl we door de wildernis van deze wereld trekken totdat we in de eeuwige rust zullen zijn met onze dierbare Verlosser. Voor ons als gelovigen is het een eer om apart gezet te zijn van de wereld en een leven voor de Heer te leiden. Dit is een vreugde, een voorrecht, een verantwoordelijkheid, en er is geen tijd om er een pauze van te nemen. Zoals het staat in 1 Petrus 1:13-16: *Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.*



- Met ons gezin gaat het goed. De gezondheid van Bona is stabiel. Hoewel er een lichte verhoging van het creatininegehalte in haar nieren was, zag de arts in Italië dit niet als iets ernstigs, maar voegde een beetje medicatie toe. We zullen de komende weken enkele tests herhalen. Elke maand brengen we één dag door in Padua, Italië voor tests, en Bona krijgt elke maand een speciale infuusbehandeling tot december. Daarna heeft de arts voorgesteld om hiermee te stoppen, en begin februari moeten we in de VS zijn, zodat het Cedar Sinai Ziekenhuis haar situatie kan evalueren na deze belangrijke medicatie.
- Noel geniet enorm van The Master's University. Hij groeit veel in de Heer en heeft besloten Grieks (Koine-Grieks) en Hebreeuws te leren naast zijn studie, zodat hij de Bijbel in de oorspronkelijke taal kan lezen. Als ouders zijn we zo dankbaar voor de Heer, omdat we zien hoe hij steeds meer volwassen wordt en een groot verlangen heeft om Gods Woord dieper te bestuderen. Hij ervaart totaal geen "heimwee" en ons hart prijst de Heer.
- Sion doet het ook erg goed en in zijn persoonlijke tijd bestudeert hij de brieven van Petrus. Hij neemt verantwoordelijkheden op zich om de jeugd in onze bediening te helpen. Afgelopen weekend had hij een prachtige overdenking voor hen voorbereid. Hem zien delen vanuit Gods woord met de jeugd was zo'n bijzonder moment. Er is geen groter verlangen voor een ouder dan hun kinderen trouw de Heer te zien volgen. Moge de Heer een sterke generatie jongeren doen opstaan, gefundeerd op Zijn Woord, die zullen opstaan en Hem zullen eren, zodat ze een licht zullen zijn in deze slechte wereld.
- Ik, Edi, heb besloten om twee lessen te volgen aan mijn seminarie met RTS. Bid alstublieft dat ik wijs zal weten hoe ik mijn tijd kan investeren en mijn schema verstandig kan beheren. Beste vriend, als gezin zijn we verheugd om met je te delen wat de Heer in onze bediening doet. Terwijl je leest over alle volgende aspecten, zou je dan even de tijd willen nemen om voor elk van hen te bidden?

NIEUWS VAN EMANUEL KERK



Er zijn zes aspecten die we met jullie willen delen over de Emanuel Kerk.

- Aan het einde van de maand starten we het tienerproject voor de Emanuel Kerk, waarbij we verwachten dat ongeveer 60 tot 80 tieners die geen gelovigen zijn zullen deelnemen. Deze tieners komen van openbare middelbare scholen en zullen elke week in onze kerk bijeenkomen voor evangelische gesprekken en evangeliediscussies. Tegen het einde van januari gaan we hen online

koppelen aan Amerikaanse tieners die gelovigen zijn van verschillende kerken. Gedurende ongeveer drie maanden zullen ze elkaar om de week online ontmoeten voor persoonlijke en groepsdiscussies over het evangelie en cultuur. Bid alstublieft voor geestelijke openheid onder de Albanese tieners.

- Elke dinsdag hebben we een ledencursus geïnitieerd voor Emanuel Kerk, waarin we de gelovigen onderwijzen die verlangen lid te worden.
- Op woensdag houden we een bijbelstudie over het boek Psalmen, waarin we nu bijna twee jaar bezig zijn.
- Elke zondag behandelen we al bijna een jaar het boek Hebrreeën.
- Bid alstublieft dat de Heer mannen zal opwekken voor Emanuel Kerk. We bidden dat we mannen zullen zien die verantwoordelijkheid nemen in het leiden van hun gezinnen in de Heer. De meeste mensen in Emanuel Kerk zijn vrouwen en kinderen; zij zijn ook zeer kostbaar voor de Heer en voor ons, maar er is een grote behoefte om mannen stappen in geloof te zien nemen en godvrezende leiders te worden.
- We bereiden onze nieuwe locatie voor waar we samen zullen komen. Zoals je misschien al weet, is Emanuel Kerk al bijna een jaar (door Gods genade) eigenaar van een gebouw dat veel reparatie nodig heeft, evenals de creatie van een grote ruimte voor de kerk. Door Gods genade hebben we eindelijk alle vergunningen van de overheid binnen, en in de tweede week van oktober starten we met de renovatie. We hopen dat alles tegen december klaar zal zijn zodat we naar onze nieuwe locatie kunnen verhuizen voor de bediening. *(Geschreven door Emanuel Kerk Ministers, Edi & Bona)*



CONSTRUCTIEPROJECT EN BEDIENING VAN HET INTERNATIONALE BIJBELTRAININGSCENTRUM



International Het Internationale Bijbeltrainingscentrum is het grootste project dat wij als bediening hebben geïnitieerd. Het hart van dit project is het trainen van kerkelijke leiders en hun gezinnen uit AFGESLOTEN GEBIEDEN VAN DE WERELD. Het is een project dat vraagt om samenwerking van veel mensen om broeders bij te staan in dat deel van de wereld waar het evangelie al zo lang afwezig is. Woorden schieten tekort om het belang van dit trainingscentrum te benadrukken. Als gelovigen zijn we allemaal enthousiast om te horen hoe het evangelie verspreid wordt. Maar vaak wordt de noodzaak om discipelen te maken, wat een langdurige inzet vereist, over het hoofd gezien. En om discipelen te maken, moeten de mensen die het evangelie delen in die afgelegen gebieden dringend worden toegerust en getraind met de waarheid en gezonde leer. Vanuit mijn (Edi's) persoonlijke betrokkenheid heb ik door de jaren

heen de dringende en cruciale noodzaak gezien om lokale mensen goed te trainen in die gebieden. Dit vereist veel geduld en langdurig werk. Daarom hebben we dit trainingscentrum opgericht, dat een geweldig hulpmiddel wordt om inheemse kerkleiders en hun gezinnen uit afgelegen gebieden in de wereld te trainen.



Beste vriend, door Gods genade ontvangen we begin 2025 de tweede groep van ongeveer tien kerkleiders met hun gezinnen in Albanië. Door Gods genade hebben we de mensen en docenten die zullen helpen bij deze inspanning. Maar er is een grote financiële behoefte om dit project op grote schaal vooruit te helpen. De financiële nood richt zich op twee vitale aspecten van dit project:

- Om **tien gezinnen** naar Albanië te laten verhuizen en hier enkele maanden te laten wonen, is **€100.000** nodig, wat alle reis- (een zeer hoog bedrag), documentatie- en levensonderhoudskosten dekt.

maanden te laten wonen, is **€100.000** nodig, wat alle reis- (een zeer hoog bedrag), documentatie- en levensonderhoudskosten dekt.

• **Bouwproject:** Door Gods genade hebben we eindelijk het waterprobleem kunnen oplossen door een put te slaan. Aangezien de overheid geen water had gebracht, moesten we deze beslissing nemen. Dit was een zeer belangrijke stap, ook al heeft het ons bijna €45.000 gekost. De put heeft een diepte van 41 meter of 135 voet en kan het probleem voor het gehele bouwproject oplossen en de watervoorziening bieden voor de gezinnen die aan het project deelnemen. Bid alstublieft dat de Heer €188.902 zal voorzien voor de bouw van het tweede gebouw, en bid alstublieft voor €280.000 voor meubels, apparatuur, lesmateriaal, bibliotheek, klaslokalen en keukenbenodigdheden voor het eerste gebouw.



Bid alstublieft dat de Heer €188.902 zal voorzien voor de bouw van het tweede gebouw, en bid alstublieft voor €280.000 voor meubels, apparatuur, lesmateriaal, bibliotheek, klaslokalen en keukenbenodigdheden voor het eerste gebouw.

NIEUWS VAN EKLESIA KERK



Moge de genade en vrede van onze God, de Vader, over jullie en jullie families zijn op deze gezegende dag!

We zijn bezig met het plannen van de activiteiten voor dit najaar. We zijn van plan om de activiteiten die we al jaren doen voort te zetten: gratis wiskundelessen voor jongeren en tieners bij "Eklesia," tienerbijeenkomsten elke vrijdagavond en damesbijeenkomsten elke drie weken. We willen, na enkele jaren, de kinderbijeenkomst elke zaterdagochtend weer opstarten.

Bid alstublieft voor deze activiteiten. Bid dat God deze activiteiten zal zegenen. Bid dat God ons zal leiden, ons zal vullen en ons zal beschermen om deze activiteiten te organiseren en deze mensen naar het Woord van God en naar onze Heer Jezus Christus te leiden. Bid dat God alle mensen zal roepen die Hij naar Zijn kerk wil brengen. Bid dat God in de behoeften voor deze activiteiten zal voorzien. *(Geschreven door Eklesia Kerk Ministers, Artur and Teuta)*

NIEUWS VAN KOSOVO KERK

Na een pauze van een paar weken zijn we opnieuw begonnen met de gebeds-/bijbelstudiebijeenkomsten elke donderdag en de koffieafspraken elke dinsdag, waarbij we met de gelovigen samenkomen voor gemeenschap. Binnenkort hopen we ook een nieuwe bijeenkomst voor jongeren te starten en een bijeenkomst voor vrouwen. Verder hopen we in de nabije toekomst een nieuwe locatie te huren in het centrum van Malisheva om te openen als een Jongeren centrum. Het idee is om de jongeren te bereiken door middel van verschillende activiteiten, zoals Engelse lessen, kunstclubs en handvaardigheid. Bid alstublieft dat dit Gods wil is en dat Hij ons door dit proces zal leiden.



Ook wil ik graag delen dat ik onlangs op een bruiloft een heel goed gesprek had met enkele gasten daar, waarbij ik mijn getuigenis en het evangelie deelde. De mensen met wie ik sprak kenden mij van toen ik een kind was, en ik heb een tijdje met hen gewerkt voordat ik bij de kerk ging werken. Ze begonnen me te vragen waarom ik naar de kerk begon te gaan en waarom ik in Jezus geloof. Ik zou zeggen dat het een heel goed gesprek was, vooral nadat ik hen had uitgelegd waarom Jezus God is en niet alleen een profeet. Ik hoop dat God hun harten zal openen. De man met wie ik sprak heet Albert Gashi, samen met zijn familie. *(Geschreven door Kosovo Kerk Ministers, Xhevat en Valentina)*

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE EKLESIA KERK EN KOSOVO KERK

Zoals je weet, is onze visie om kerken te stichten en op te richten die onafhankelijk worden van Illyricum en volledig zelfstandig blijven opereren. Bid alstublieft dat deze kerken zullen groeien in volwassenheid en zich zullen voorbereiden op deze spannende fase. Op deze manier kunnen wij als bediening doorgaan met het stichten en oprichten van meer nieuwe kerken die hetzelfde pad zullen volgen. In dit licht willen we je op de hoogte brengen dat Kosovo Kerk zich aan het versterken is en tegen 31 december 2024 onafhankelijk kan worden van de Illyricum Beweging. Eklesia Kerk zal ditzelfde pad volgen tegen februari 2025. God is zo goed. Bid alstublieft dat de Heer de deuren zal openen voor ons om meer kerken te stichten in 2025.

ONLINE ENGELSE EVANGELIEGESPREKKEN

Eind september hebben we een training gehad voor de Amerikanen die gekoppeld willen worden aan Albanese niet-gelovigen via het internet. Mijn hart verheugt zich over het verlangen dat onder onze broeders en zusters in Amerika leeft om Christus met Albanezen te delen. Dit is een geweldige kans waarbij Amerikanen persoonlijk gekoppeld worden aan Albanezen, en ze ontmoeten elkaar eenmaal per week gedurende ongeveer een uur, in totaal tien keer. Ze zullen gesprekken voeren, waarbij het hart van al deze onderwerpen Christus is. De koppelingen zullen plaatsvinden eind oktober. Bid alstublieft voor meer Amerikaanse gelovigen die verlangen om gekoppeld te worden aan Albanezen.

Als je overweegt om deel te nemen aan dit project, neem dan contact met ons op via office@illyricum.org.

Voor meer informatie kun je onze website bezoeken:

<https://www.illyricum.org/how-you-can-help>

DOE MEE ZOMER 2025!

We nodigen je graag uit om te overwegen om in de zomer van 2025 naar Albanië te komen en deel te nemen aan het evangelisatie- en discipelschapsproject dat zal plaatsvinden van 15 juni tot 15 augustus 2025!

Onderdelen van het project:

- Deel het Evangelie met verschillende hulpmiddelen, persoonlijke gesprekken, drama, kunst, muziek, enz.
- Leer Engels met de Bijbel als hulpmiddel.
- Gezinsleven evenementen: lessen over huwelijk, opvoeding en thuisonderwijs.
- Discipelschapkamp.
- Jongerenbereik.
- Retraites voor echtparen.
- Bezoek bijbelse plaatsen.



Hoe lang kan ik blijven? We vragen dat je minimaal zeven dagen blijft.

Wat kost het? De kosten in het land zullen €100 per dag bedragen, inclusief vervoer, eten en onderdak, exclusief de vliegtickets van en naar Albanië.

Voor contributie:



Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen ondersteunen?

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer
NL81 RABO 0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. "Illyricum Movement Albania"
Hartelijk Dank voor uw bijdrage!