



News from the Illyricum Movement

Illyricum Movement, planting and establishing churches in Albania.

www.illyricum.org

Mei 2024

DEMO FAMILIEHOEK

Lieve vriend,

Als familie danken wij de Heer zo veel dat we in contact kunnen blijven met jullie. We weten dat mensen tegenwoordig veel informatie uit allerlei hoeken krijgen en erg druk zijn, en daarom zijn we als familie oprecht en diep dankbaar dat jullie ons toestaan om in contact te blijven en danken we jullie voor het investeren in onze bediening door jullie gebeden en interesse.

Door gebruik te maken van onze jetlag toen we terugkwamen uit de VS, hebben we de gewoonte gecreëerd en onderhouden om heel vroeg op te staan om de Schrift te bestuderen, tijd met de Heer door te brengen en te bidden, ook voor jou, lieve vriend. Het is een verfrissende en waardevolle besteding van onze tijd.

In de wereld waarin we leven, wordt tijd zo gemakkelijk verspild gedurende de dag, en wij leren, door Gods genade, betere rentmeesters te zijn en onze tijd te investeren in plaats van te verspillen, want de dagen zijn kwaad.

Bona doet het goed. De dokter in Italië vroeg ons elke 10 dagen bloedonderzoek te doen en tot nu toe lijkt Bona's nier stabiel te zijn. Elke maand moeten we naar Italië vliegen en overleggen met de dokter. De volgende afspraak is op 11 juni. Bid alstublieft dat de genade van de Heer ervoor zorgt dat haar lichaam de nier accepteert en niet afstoot.

Noel en Sion, onze zonen, zijn de beste vrienden en partners in de bediening die ik (Edi) ooit heb gehad. Ik ben sprakeloos voor de Heer en bied Hem alleen dankzegging wanneer ik hun passie voor het Woord van God zie en hun toepassing daarvan in hun leven. Hun ijver voor de Heer is zo duidelijk en ze beïnvloeden veel mensen in onze bediening.

Bid alstublieft voor Noel, want hij zal op 24 juni het interview hebben voor zijn studentenvisum bij de Amerikaanse ambassade in Albanië. Noel is zo enthousiast dat hij gaat studeren aan The Master's University in Los Angeles, een zeer godvruchtige school.

Sion zal zijn 10e klas online voortzetten via Liberty in Virginia. Dit geeft hem veel meer flexibiliteit om zijn tijd beter te gebruiken voor de bediening. Bid alstublieft voor wijsheid voor hem om zijn tijd goed te beheren.

Ik, Edi, ben van plan een les te volgen aan mijn seminarie bij RTS en overweeg ook om dit jaar een andere les te volgen bij de Academy for Expository Preaching. Bid alstublieft om wijsheid om mijn tijd goed te beheren.



EMANUEL KERK

Voor onze familie is het een onbeschrijflijke passie om terug te zijn en te dienen in Emanuel Church. Ik ben terug in de routine die ik zo liefheb, het evangeliseren van niet-gelovigen, persoonlijke discipelschapstijd hebben met gelovigen, de Schrift onderwijzen in kleine groepen en elke zondag preken, waarbij ik Gods woord uitleg.



RIGERS

Vandaag, terwijl ik deze brief schrijf, begin ik met de nieuwste één-op-één

discipelschapstijd met Rigers. Rigers is een jonge man die door een van onze trouwe kerkleden, Meri, aan de Heer is voorgesteld. Na meerdere gesprekken en discussies gedurende een langere periode, heeft hij de Heer leren kennen. Mijn hart was zo verheugd toen Meri mij vroeg om hem dichtbij te houden en Rigers instemde om een persoonlijke bijbelstudie te beginnen. Bid alstublieft voor Rigers, dat hij geworteld zal worden in Gods woord.

Met onze kleine bijbelstudiegroepen op woensdag bestuderen we al bijna anderhalf jaar het boek Psalmen. Wat een impact heeft dat op ons leven gehad.

Op zondagen behandelen we momenteel het boek Hebreëën, wat een diepe invloed heeft gehad op onze hele kerk.

Beste vriend, we willen graag kort ons programma voor de zomer van 2024 met jullie delen, zodat jullie specifiek kunnen bidden.

- Van 17 juni tot 27 juli hebben we zomerkampen voor kinderen van 8 tot 15 jaar, elke dag 4 uur, van maandag tot vrijdag, waar ze de Schrift, muziek, drama en kunst zullen leren en elke zondag een evangelische boodschap zullen opvoeren.
- Van 17 juni tot 27 juli Engelse lessen, elke dag van 18:30 tot 19:30 uur. De Bijbel zal het lesboek zijn.
- Elke dinsdag en donderdag hebben we straatevangelisatie in de buurt van 50.000 inwoners. Bid alstublieft dat de Heer voorziet in evangelisatiemateriaal en bijbels.
- Elke zaterdag hebben we tieneractiviteiten in het stadspark waar het evangelie zal worden verkondigd en ze een goede tijd zullen hebben.
- Regelmatige kerkgemeenschapstijd, waarbij gelovigen aangemoedigd worden om de Bijbel te bestuderen en elkaar te onderwijzen.
- Elke woensdag bestuderen we in kleine groepen het boek Psalmen.
- Elke zondag preken we uit het boek Hebreëën.

Meri en Arjela (twee trouwe leden van de kerk) bereiden zich deze zomer voor op een podcast die ze in de herfst zullen starten. De podcast zal worden gebruikt om jonge Albanese christelijke dames aan te moedigen in heiligheid te wandelen, op de Heer te wachten voor een toekomstige gelovige echtgenoot, en om uitdagingen op een God vererende manier aan te gaan. Bid alstublieft om wijsheid voor hen.

Veel broeders en zusters van buiten Albanië zullen ons deze zomer vergezellen. Bid alstublieft dat zij gebruikt zullen worden voor Gods koninkrijk in Albanië en dat zij bemoedigd zullen worden in hun wandel met Christus.

(Geschreven door Emanuel Kerk Ministers, Edi & Bona)



INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM



Er zijn tegenwoordig zoveel geweldige bronnen over de hele wereld in verschillende nuttige formaten, waarom is er dan behoefte aan een project zoals het Internationaal Bijbels Trainingscentrum dat wij hebben? Wat maakt het noodzakelijk en belangrijk?

Kerkleiders in afgelegen gebieden in de wereld hebben om drie belangrijke redenen geen toegang tot deze bestaande bronnen:

- 1. Ze bevinden zich in afgelegen gebieden waar internet niet toegankelijk en eenvoudig is.**
- 2. De leraren/missionarissen van buitenaf kunnen niet genoeg tijd doorbrengen met deze lokale mensen op hun afgelegen locaties, vanwege vele redenen, waaronder veiligheid.**
- 3. Het aanbieden van tijdelijke kortdurende trainingen op een voor hen toegankelijke locatie is niet voldoende om hen en hun gezinnen toe te rusten om het Woord van God te dienen aan hun mensen. Deze trainingen zijn zeer belangrijk, maar niet voldoende. Misschien kan het vergeleken worden met iemand die "snel leert, via enkele cursussen, hoe eerste hulp te verlenen" versus**

"goed leren, hoe iemand langdurig te behandelen als medisch arts".

Het Internationaal Bijbels Trainingscentrum is specifiek ontworpen voor kerkleiders en hun families in afgelegen moslimgebieden. Albanië is een geweldige en strategische locatie.

- De training zal niet alleen gericht zijn op de leider, maar ook op zijn gezin. Hun vrouwen zullen ook worden getraind om andere dames te helpen evangeliseren en discipelen met de Schrift.
- De training duurt niet slechts enkele weken, maar maanden tot een jaar.
- De training is diepgaand theologisch en expositief, niet alleen de basisprincipes.
- Ze zullen leren in een comfortabele en veilige omgeving, weg van de druk, en zullen er veel meer baat bij hebben.

Deze gezinnen zullen worden toegerust op 3 gebieden:

- a. Bijbel/Theologie
- b. Thuisonderwijs. Deze ouders moeten beter hun kinderen trainen en uitrusten en andere stellen leren dit te doen. Op deze manier zullen hun kinderen dieper worden getraind in de raad van de Heer.
- c. Beroep. Het aanleren van een vak aan zowel man als vrouw zal hen op de lange termijn uitrusten om hun gezinnen te ondersteunen wanneer ze naar huis terugkeren.





Om deze redenen is het Internationaal Bijbels Trainingscentrum geboren en bestaat het. We zijn nog jong maar met een groot potentieel om de afgelegen gebieden in de wereld te beïnvloeden door de inheemse kerkleiders en hun families goed toe te rusten en te versterken.

Onze huidige situatie

Ons personeel werkt in twee richtingen:

- **Voorbereiding voor de tweede cohorte.** Van september tot december zal ons personeel worden getraind en het curriculum voorbereiden voor de tweede groep die in januari zal komen (zo God het wil). We vertrouwen op de Heer en werken eraan om vanaf januari 10 families te ontvangen. Bid alstublieft dat de Heer zal voorzien in de financiën en de documentatie. Momenteel is er een behoefte van €112.000 om alle reis-, documentatie- en leef- en huurkosten van de deelnemers en hun families te dekken.



- **Bouwproject.** Het eerste gebouw wordt geconstrueerd, de laatste verdieping van beton. Het ritme van de bouw is trager dan we hadden verwacht vanwege het watersysteem van de overheid. Bid alstublieft dat deze situatie wordt opgelost en dat de Heer zal voorzien in de resterende financiën voor de bouw van het tweede

gebouw, een bedrag van €190.841, en voor het meubilair, de uitrusting en het onderwijsmateriaal voor de bibliotheek, klaslokalen en keuken in het eerste gebouw, €280.000.

EKLESIA KERK

Door Gods genade gaat het goed met onze kerk en deze periode zijn we druk bezig geweest met de planning voor de zomer en hoe we de nieuwe gelovigen kunnen opvolgen. Bid alstublieft dat de Heer tijdens deze zomer door Eklesia Church verheerlijkt zal worden.



We hebben een geweldige tijd, vooral met de jongeren, de groep die het meest groeit in onze kerk. Ze zijn hongerig naar de Heer en we voelen ons gezegend dat we met hen in contact kunnen zijn. De belangrijkste manier waarop we de jongeren bereiken, zijn de gratis bijlessen wiskunde die we het hele jaar door aanbieden. Ze hebben gezien hoe geweldig de hulp is die ze van onze kerk hebben ontvangen, en dat heeft hen enorm beïnvloed en de deur geopend voor veel mooie geestelijke gesprekken. Bid alstublieft dat ze sterk gediscipeld zullen worden en dicht en trouw met de Heer zullen wandelen.



(Geschreven door Eklesia Kerk Ministers, Artur and Teuta)

KOSOVO KERK



Als kerk zijn we gezegend met Pastor Fehmi als onze gastpredikant deze maand in onze kerk in Malisheve. Pastor Fehmi C. is een zeer trouw man en dient God al lange tijd. Hij deelde het woord van de Heer "De poorten van vervulling - naar vitale verandering" uit 1 Korintiërs 14:20 en Hebreeën 5:11-14. Deze maand zijn we ook gezegend met een bezoek van de voormalige Pastor Hasan B. voor twee weken, en zijn bezoek heeft ons zeer bemoedigd. Hij sprak uit Psalm 15 over wat God van ons vraagt, de onmogelijkheid voor de mens om aan die eisen te voldoen, en dat God zelf voorziet in wat de mens niet kan.



Bid alstublieft dat onze kerk zal groeien in aantal en in geloof en dat we meer mogelijkheden zullen hebben om het evangelie met niet-gelovigen te delen.

(Geschreven door Kosovo Kerk Ministers, Xhevat en Valentina)

EEN KERKPLANT IN TURKIJE

Het is een historisch moment voor onze bediening om binnenkort een kerkplant in Turkije te kunnen starten. God is zeer goed voor ons geweest door deze prachtige deur voor ons te openen. Als Albanezen hebben wij een unieke positie ten opzichte van Turkije; de Turken houden van Albanezen.

Deze kerkplant zal plaatsvinden in samenwerking met inheemse Turkse en Iraanse gelovigen. Ik, Edi, zal zo God het wil, Turkije bezoeken in juni.

Bid alstublieft dat, terwijl wij de laatste voorbereidingen treffen, de Heer deze kerkplant zal gebruiken om Zijn evangelie te verspreiden in dat deel van de wereld dat al zeer lange tijd in duisternis verkeert.



ONLINE ENGELSE EVANGELIEGESPREKKEN

Dit programma is een geweldige kans geweest om het evangelie te delen met veel Albanezen, waarbij Engels als middel wordt gebruikt. We herstarten dit programma eind september. Hoe werkt het? We moedigen solide Amerikaanse gelovigen aan om 1 uur per week gedurende 10 weken online een ontmoeting te hebben met een Albanees en het evangelie met hen te delen met behulp van Engels. Het is een fantastische evangelisatiemogelijkheid. Als je overweegt deel te nemen aan dit project, neem dan contact met ons op via office@illyricum.org.

Voor meer informatie, bezoek onze website: <https://www.illyricum.org/how-you-can-help>.

DOE MET ONS MEE ZOMER 2025!



We willen je graag uitnodigen om in de zomer van 2025 naar Albanië te komen om deel te nemen aan het evangelisatie- en discipelschapproject dat plaatsvindt van 15 juni tot 15 augustus 2025.

De Projectonderdelen:

1. Het evangelie delen met behulp van verschillende middelen, persoonlijke gesprekken, drama, kunst, muziek, enz.
2. Engels onderwijzen met de Bijbel als hulpmiddel.
3. Gezinsleven evenementen, huwelijk en ouderschap en thuisonderwijslessen.

4. Discipelschapskamp.

5. Jongerenbereik.

6. Koppels retraites.

7. Kennismaken met de cultuur en bijbelse plaatsen bezoeken.

Hoe lang kan ik blijven?

We vragen dat je minimaal 7 dagen blijft.

Hoeveel zal het kosten?

De kosten in het land bedragen €100 per dag, inclusief vervoer, voedsel en onderdak, exclusief de vliegtickets naar en uit Albanië.



Voor contributie:



Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen ondersteunen?

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer

NL81 RABO 0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. "Illyricum Movement Albania"

Hartelijk Dank voor uw bijdrage!