



News from the Illyricum Movement

Illyricum Movement, planting and establishing churches in Albania.

www.illyricum.org

Januari 2024

FAMILIE HOEK DEMO!

Als familie zijn we zo dankbaar dat we met u in contact kunnen blijven en ons leven en onze bediening met u kunnen delen. Het betekent zo veel voor ons om met u te kunnen delen, en onze gebed is dat u bemoedigd zult worden op uw wandel met de Heer.

Een van de grootste zegeningen van al deze periodes voor onze familie is geweest om te leren volharden onder beproeving. Volharding is een essentieel element van het christelijke leven.

"Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is." Hebreëen 10:36. Het is niet gemakkelijk geweest, maar we hebben de waarde en de schoonheid gezien van staande te blijven en de Heer te verheerlijken al deze laatste jaren. Afgelopen zondag werden we zo gezegend in onze kerk door de prediking toen Pastor Brad deelde over de kerk van Smyrna die trouw bleef tot de dood en vervolgens de kroon van het leven van Christus ontving, en soms kan het zijn dat Gods bedoeling niet is om te redden maar om te troosten, en dat zal Hij doen tot Zijn glorie en eer. O, zo gezegend zijn we wanneer we standhouden en onze Heer verheerlijken in alle omstandigheden.



Bona's huidige gezondheidssituatie

We prijzen de Heer dat Bona het goed doet na de transplantatie. We zijn zo dankbaar voor Teresa, die zichzelf heeft opgeofferd en haar nier aan Bona heeft gegeven. Door Gods genade gaat het goed met haar en is ze weer aan het werk als lerares. Blijf alstublieft voor haar en haar familie bidden.

De nier functioneert erg goed en Bona heeft meer energie dan ooit tevoren. We danken de Heer daarvoor. Maandag 29 januari heeft het ziekenhuis een biopsie bij Bona gedaan (het was onderdeel van hun procedure) en ze hebben ontdekt dat het niveau van antilichamen stijgt.

Om eventuele schade aan de nier te voorkomen, hebben ze besloten dat Bona 10 sessies nodig heeft om het bloed te reinigen van antilichamen. Vrijdag van die week werden we hierover geïnformeerd, en de uitdaging was dat we \$180.000 moesten leveren voordat ze het proces op haar zouden starten op maandag. Dit was een enorme uitdaging voor ons en als familie hebben we gebeden en op de Heer vertrouwd. We deelden dit nieuws met een dierbare familie en de volgende dag (zaterdag) kregen we een telefoontje van hen dat ze hadden besloten om alle kosten voor de behandeling van Bona te helpen dekken. Als familie staan we versteld van God omdat Hij ons beschermt en op een wonderbaarlijke manier voorziet, en we zijn zo dankbaar voor het lichaam van Christus en voor deze dierbare familie die zo veel heeft geholpen. Bid alstublieft dat het niveau van antilichamen lager zal zijn



en niet opnieuw actief zal worden. Deze keer krijgt ze een speciale behandeling voor deze antilichamen.

In januari had ik, Edi, het voorrecht om een weekend door te brengen in Boise, Idaho en om Compass Bible Church te ontmoeten. Het was zo'n grote zegen omdat deze geweldige kerk zojuist heeft besloten om onze dierbare familie die zo veel heeft geholpen. Bid

alstublieft dat het niveau van antilichamen lager zal zijn en niet opnieuw actief zal worden. Deze keer krijgt ze een speciale behandeling voor deze antilichamen.

In januari had ik, Edi, het voorrecht om een weekend door te brengen in Boise, Idaho en om Compass Bible Church te ontmoeten. Het was zo'n grote zegen omdat deze geweldige kerk zojuist heeft besloten om onze bediening te ondersteunen en naast ons te staan.

Ik, Edi, en Sion zijn doorggegaan met online lessen in het Albanees en we richten ons op het boek Hebreeën. Bid alstublieft dat velen in onze kerken terug in Albanië bemoedigd zullen worden.

Tegelijkertijd heb ik, Edi, onze bediening blijven leiden in Albanië en dat is een grote zegen geweest. Afgelopen weekend kwam het bestuur van onze bediening hier bij ons op bezoek in Los Angeles en we hadden een geweldige tijd van planning voor de bediening. Zo dankbaar om door Godvrezende mensen omringd te zijn.



INTERNATIONAAL BIJBELS OPLEIDINGSCENTRUM BOUWPROJECT EN BEDIENING



Wat ik (Edi) zo geweldig vind aan IBTC is het verspreiden van het evangelie in afgelegen gebieden. En dit zijn de stappen die we volgen.

- We hebben al een groot netwerk ontwikkeld met veel kleine plattelandskerken in heel Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië.

- Deze kerkleiders, met hun gezinnen, komen naar Albanië om beter uitgerust te worden in een rustige en zeer effectieve omgeving, waar ze vrij zijn van druk en volledig gefocust zijn op het worden

van goed getrainde en uitgeruste leiders.

- Ze zullen in de praktijk brengen wat ze leren terwijl ze samenwerken met Albanezen in een kerkplantingsbediening.
- Ze zullen teruggaan naar hun landen en zich richten op het stichten van nieuwe kerken en het trainen van andere gelovigen.

Terwijl we de campus bouwen waar ~40 gezinnen van inheemse kerkleiders enkele maanden zullen verblijven, is ons gebed dat we





deze bouwfase snel kunnen voltooien, zodat de tweede groep kan komen.

Bid alsjeblieft dat de Heer €210.942 zal voorzien voor de kosten van de bouw van het tweede gebouw. (De bouwvoorschriften vereisen dat we beide gebouwen voltooien voordat de overheid ze kan certificeren



als functioneel.)

- **Bid alsjeblieft** dat de kosten voor meubilair, apparatuur en lesmateriaal voor de bibliotheek, klaslokalen en keuken in het eerste gebouw tegen maart 2024 zullen worden voorzien. In totaal worden deze kosten voor het eerste gebouw geschat op €280.000.

TURKIJE, POTENTIËLE KERKPLANT

Door Gods genade bidden we dat de lente van 2024 een nieuwe mijlpaal zal markeren voor onze bediening. We werken samen met lokale Turkse christenen en zullen een kerkplanting starten in Turkije. Na enkele jaren van gebed en zoeken, heeft de Heer voor onze bediening de deur geopend om vaste grond te krijgen in Turkije. Turkije is nog klein maar trouw en actief. Het doet me denken aan de gemeente in Smyrna in het boek Openbaring, die zich in het huidige Turkije bevond.

Bid alstublieft met ons mee voor het team van inheemse mensen dat verantwoordelijkheid neemt voor het stichten van deze kerk.



ZOMER 2024, KOM NAAR ALBANIË, DOE MEE!



Gedurende de **zomer van 2024**, en meer specifiek van **15 juni tot 15 augustus**, zullen we een programma hebben dat **Summer Gospel** heet, waarbij de focus zal liggen op het delen van het evangelie met jongeren, tieners, jongvolwassenen, gezinnen, plus het houden van een discipelschapsconferentie. God werkt op een prachtige manier in Albanië en we zouden het geweldig vinden als je met ons mee zou komen. Je bent van harte welkom om ons voor een paar dagen of voor de hele periode te vergezellen, zoals je kunt. Het zou een zegen zijn als je ook mensen uit je kerk of je vrienden zou uitnodigen om eraan deel te nemen.

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via info@illyricum.org

KLEINE GEBEDES GROEPEN

Voor het jaar 2024, van januari tot december, is ons verlangen om wereldwijd **300 kleine gebedsgroepen** te creëren die maandelijks samenkomen en specifiek bidden voor onze bediening en voor elkaar. Als bediening streven we ernaar het evangelie wijdverspreid te delen onder moslims in Albanië, Noord-Afrika

en het Midden-Oosten door middel van het stichten van kerken en het trainen en toerusten van inheemse leiders. Ons verlangen is om broeders en zusters zoals jij te mobiliseren om maandelijks specifiek te bidden in kleine groepen. **HOE WERKT DAT?**

- We willen je aanmoedigen om te overwegen om met enkele van je vrienden (tussen 3 en 8 mensen) te praten die niet bekend zijn met onze bediening.
- Plan een regelmatige tijd waarop je maandelijks zult samenkomen.
- Enkele dagen voor je bijeenkomst ontvang je van ons specifieke gebedsverzoeken.
- Tijdens je reguliere gebedstijd verzamel je de gebedsverzoeken van je vrienden en deel je deze met ons, zodat wij je gebedsverzoeken naar andere groepen over de hele wereld kunnen sturen.



Het hebben van regelmatige kleine gebedscelgroepen zou een zegen zijn en zal zeker een grote impact hebben op de inspanningen om Christus bekend te maken onder moslims. Zoveel gebed is nodig opdat het evangelie zich verspreidt en de harten van veel moslims openstaan om het evangelie te horen. Doe mee en help ons kleine gebedsgroepen te creëren met je vrienden. **Neem alsjeblieft contact met ons op via info@illyricum.org.**

NIEUWS VAN DE EKLESIA KERK

Dank God, de Eklesiakerk heeft nu een plek waar ze samen kunnen komen om God te aanbidden, om te lezen en te leren uit de Heilige Schrift, om te bidden en samen te delen. De ruimte is kleiner dan de vorige, maar het is knus en perfect gelegen in onze buurt.

We hebben een plan gemaakt voor verschillende activiteiten voor dit nieuwe jaar. We plannen om elke maand een "Damesbijeenkomst" en een "Tienerbijeenkomst" te organiseren om mensen uit te nodigen in de kerk. We willen elke 2-3 maanden, hopelijk, een "Ouderenbijeenkomst", een

"Koppelsbijeenkomst" en een "Kinderbijeenkomst" organiseren om het evangelie te delen onder de mensen in onze omgeving. We hebben het plan om een Zomerkamp voor Kinderen en een Zomerkamp voor Tieners te organiseren. We willen als gemeente samen zijn voor een "Voorjaarsdiscipelschapsweekend", een "Zomerdiscipelschapsweekend" en een "Herfstdiscipelschapsweekend" om voor elkaar te zorgen, samen God te aanbidden, samen te groeien en samen te bidden.

Bid alstublieft dat God onze kerk zal gebruiken voor de verspreiding van het evangelie en dat de leden zullen groeien in hun wandel met de Heer.

(Geschreven door Eklesia Kerk Ministers, Artur en Teuta)

NIEUWS VAN EMANUEL KERK



We zijn zo dankbaar jegens God en Zijn trouw, voor elke zegen en genade die Hij in onze kerk heeft uitgestort gedurende dit jaar. We zijn begonnen met wekelijkse diensten; gebedsbijeenkomsten, jeugd- en kinderbijeenkomsten en op zaterdag met een aanbeddings- en woorddienst.

Evangelisatie: we zijn begonnen met evangeliseren rond de Fresku-zone {locatie van de Emanuelkerk in de buurt} en nabijgelegen straten. We hebben uw gebeden nodig voor deze stap, zodat de Heer het zal gebruiken tot Zijn glorie.

Vrouwenbediening: we vragen nederig om uw gebeden voor Gods gunst op deze dienst. Ons verlangen is om deze maand de dienst te hervatten. Ons gebed gaat uit naar elke zuster; Valentinen, Ornelen, Bonen, Eden, Lauren, Aurelen, Arielen, Entelen, Elen, Merin, Joanen, Iden, enz. We willen beginnen met het lezen uit het evangelie van Johannes en hun fundamentele geloofsovertuigingen bestuderen in kennis en praktijk.



"Voetbal"bediening: Het is een andere dienst die we opnieuw willen starten. Voetbaldienst is een dienst waar mannen en jongens deelnemen aan een voetbalwedstrijd elk weekend. Door deze diensten krijgen jongens en mannen de kans om vrienden uit te nodigen en hebben leden van de kerk de mogelijkheid om hen te evangeliseren en discipels van hen te maken. Bid alstublieft voor open harten voor de ongelovigen en voor toewijding om te groeien in het Woord van God voor de mannen die gelovigen zijn. *(Geschreven door Emanuel Kerk Ministers, Edi & Bona, Elton & Ida)*

NIEUWS VAN DE KOSOVO KERK



Na de activiteiten van de maand december is het begin van het jaar wat rustiger wat betreft activiteiten voor kinderen en jongeren. Het is een tijd van veel gebed voor de voortzetting van de bedieningen. We zullen deze bijeenkomsten tegen het einde van deze maand opnieuw opstarten.

Gedurende deze maanden wordt iets wat de kerk in Kosovo in het algemeen sterk beïnvloedt, de visumliberalisatie voor Kosovo. Omdat mensen niet langer een visum nodig hebben om te reizen, zijn veel jongeren, zelfs de jongeren in de kerk, gemigreerd naar Europa, waardoor Kosovo leeg is achtergelaten van jonge mensen. Dit fenomeen heeft zeker ook de kerk geraakt, omdat we weinig gelovigen zijn en wanneer er een massale emigratiesituatie is, is het erg moeilijk voor de kerk. Bid dat de overheid hierop reageert en meer werkgelegenheidskansen creëert.

In de maand februari zullen we een groep studenten van de Bijbelschool in Ersekë hebben die ons zullen helpen met de bijeenkomsten en om het evangelie te verspreiden in de stad. Bid alstublieft dat deze tijd gebruikt zal worden om de Heer te verheerlijken.

(Geschreven door Kosovo Kerk Ministers, Xhevat en Valentina)

Voor contributie:



Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen ondersteunen?

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer
NL81 RABO 0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. "Illyricum Movement Albania"
Hartelijk Dank voor uw bijdrage!