



# News from the Illyricum Movement

Illyricum Movement, planting and establishing churches in Albania.

www.illyricum.org

Augustus 2023

## DEMO FAMILIE HOEJKE

Beste Friend!

Er is een speciale vreugde in ons hart als familie wanneer we bedenken hoe gezegend we zijn om jou, lieve vriend, naast ons te hebben. We danken de Heer dat Hij jou in ons leven heeft gebracht en we zijn dankbaar voor jouw samenwerking via jouw gebeden en nog veel meer. Dank je wel dat je ons toestaat om ons leven en onze bediening met jou te delen.

We beschouwen het als een groot voorrecht van de Heer om voor jou te bidden en onze Vader in de naam van Christus door de Heilige Geest te vragen om jou te heiligen en in jouw leven te werken, zodat je in harmonie bent met Zijn Zoon.

Augustus was een bijzondere maand waarin de Heer op geweldige wijze in ons leven heeft gewerkt door Zijn Woord. Als familie memoriseren we 1 Johannes en het is een grote zegen om dieper in het kostbare woord van God te graven.

Er zijn 6 updates die we met je willen delen met betrekking tot onze familie voor de maand augustus:

**1. Bona is begonnen met peritoneale dialyse.** Op 4 augustus onderging Bona de operatie om een katheter te plaatsen en na 2 weken voerde de arts enkele dialysetests bij haar uit en alles was prima. Op zaterdag 26 augustus begon ze officieel met dialyse op onze locatie in LA waar we verblijven. Het is zo'n zegen om het thuis te kunnen doen, en ze voelt zich veel beter, met meer energie. Het is eenvoudig, maar het kost veel tijd, aangezien er 4 zakken van elk 1500 ml zijn die over een periode van 10 uur per dag moeten worden ingenomen, en dat is elke dag. Als familie, inclusief Noel en Sion, zijn we nu getraind om Bona hierbij te helpen. We leren om ons tijd beter te beheren met onze nieuwe planning. De artsen en verpleegsters hier zijn geweldig en zeer behulpzaam en bieden uitstekende zorg. We voelen ons verwend als we het vergelijken met het medische systeem in Albanië.

**2. We wachten nog steeds op het ziekenhuis met betrekking**



tot het proces van de nierdonor, maar er is nog geen definitief woord van hen. We bidden en leren geduldig te zijn en op de Heer te wachten. Het standaardantwoord van het ziekenhuis is: "ze werken eraan en wanneer het klaar is, laten ze het ons weten." We begrijpen dat ze voorzichtig willen zijn om onze verwachtingen niet te hoog te stellen, maar aan de andere kant is het wachten een uitdaging geweest. Het goede deel hiervan is dat we in ons karakter zijn getest en vastbesloten zijn de Heer te eren, wat de uitkomst ook moge zijn. We hebben een sterke toewijding om Hem met ons hart, verlangens en verwachtingen te eren. Uiteindelijk gaat het niet om ons, maar om Christus en Hem zij de glorie. We weten niet wie de persoon is die een nierdonor zal zijn, maar we weten dat het een gelovige is die van de Heer houdt. Als familie zijn we diep dankbaar voor deze geweldige zelfopofferende daad van deze medegelovige die leven schenkt aan Bona vanuit zijn/haar leven.

**3. We keren op 11 september terug naar Albanië voor ongeveer 1 maand.** Omdat we ons verblijf in de VS met nog eens 6 maanden willen verlengen, moeten we teruggaan naar Albanië en we hebben zojuist de tickets voor 11 september gekregen (het bleek goedkoper te zijn dan de andere dagen :)). We overwegen om ongeveer 1 maand daar te zijn en als de Heer het wil, zullen we terugkomen met goed nieuws om het proces te vervolgen en vervolgens de transplantatie uit te voeren. We kijken ernaar uit om onze mensen daar weer te ontmoeten, we missen ze. We werken eraan om de vloeistof te vinden die Bona nodig heeft in Albanië en we zouden uw gebeden daarvoor waarderen (vanwege de corruptie in het medische systeem is het niet erg gemakkelijk te vinden, en we willen de Heer eren en niet zondigen door corruptie).

**4. Noel heeft zich zojuist aangemeld bij de Master's University in LA** voor een universiteit en



hoopt in de herfst van 2024 te beginnen. Dit was een zegen van God die we hebben ervaren tijdens onze tijd in LA. We hebben al een paar jaar gebeden voor een universiteit voor Noel en God heeft ons pad geleid naar de Master's University. Ze hebben een sterke liefde voor de Heer en zeer godvruchtige leraren. Houd Noel alstublieft in uw gebeden,

aangezien hij een hart heeft om de Heer fulltime te

dienen en bid dat hij een studiebeurs zal kunnen krijgen om de kosten te dekken.

**5. Sion wordt gedoopt.** Na vele gesprekken en Bijbelstudies in de afgelopen jaren heeft Sion besloten zich te laten dopen. Bona en ik zijn zo bemoedigd dat dit zijn beslissing was, en we voelen ons gezegend dat dit op 3 september zal gebeuren. Sion heeft een zeer toegewijd hart voor de Schrift en we zijn zo dankbaar dat hij nauw met de Heer wandelt. Houd Sion alstublieft in uw gebeden, dat hij een godvruchtig persoon mag zijn.

**6. We danken de Heer voor de gemeenschap van Christus** hier in LA die ons zeer heeft geholpen. Veel



broeders en zusters hebben ons geholpen met maaltijden toen Bona de operatie had, met een



prachtig huis waar we verblijven, een auto om te gebruiken en hebben ons overladen met gebeden en liefde. Oh, wat voelen we ons gezegend. Ondanks dat dit een van de moeilijkste perioden in ons leven is geweest, zijn we vol vertrouwen om te zeggen dat dit ook een van de grootste zegeningen in ons leven is geweest, waar we zijn gestript van ons vleeselijk zelfvertrouwen en ons hebben vernederd, ons hebben onderwezen om ons volledig op God alleen te werpen. Geprezen zij Zijn heilige naam.

Met veel liefde en waardering, Edi, Bona, Noel, Sion

## INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM

De visie van het IBTC is om gelovigen in leiderschap (samen met hun gezinnen) uit afgelegen gebieden van landen in het 10/40-venster op te leiden, te discipelen en uit te rusten. Na ongeveer een jaar in Albanië keren ze terug naar hun zendingsgebied met meer competentie om de verlorenen te evangeliseren en de gelovigen te voeden en te discipelen. Ze zullen ook worden uitgerust met een beroep om in hun bedieningen zelfvoorzienend te zijn en zullen voor een langere periode mentorschap krijgen.

Hun training zal zich richten op 4 hoofdgebieden:

**Bediening:** Deelnemers zullen begrip krijgen van en in staat zijn om theologische en bedieningsconcepten te onderwijzen aan zowel verloren als behouden mensen in hun land, die ze zelf zullen leren van docenten op seminarie- en pastoraal niveau.

**Familie:** Deelnemers zullen worden gediscipeld op het gebied van huwelijk en ouderschap in persoonlijke toepassing en zullen dan in staat zijn om zowel verloren als behouden mensen in hun land te onderwijzen en te discipelen. Dit zal worden geleverd in de context van hun eigen unieke culturen.

**Beroep:** Deelnemers zullen worden getraind in vaardigheden en bedrijfsvoering die hen in staat zullen stellen om in hun eigen economische en culturele context een inkomen te verdienen.

**Mentorschap:** Het IBTC zal leiders uit het 10/40-venster koppelen aan volwassen en toegewijde kerkleiders uit westerse landen voor langdurige partnerschap en mentorschap tussen hen. Dit mentorschap heeft grote betekenis voor de leiders in het 10/40-venster vanwege de isolatie en druk waar ze leven.



## BOUWPROJECT EN BEDIENING



De bouw gaat door en we danken de Heer voor Zijn voorziening ervoor. We werken nog steeds aan de funderingen van 2 gebouwen met elk 4 verdiepingen. We hopen klaar te zijn met de funderingen voordat de herfstregens komen.

God heeft ons genadig voorzien van financiële steun voor het eerste gebouw en we bidden dat het financiële aspect voor het tweede gebouw ook zal worden voorzien.

Als gevolg van de veranderingen in de Albanese economie is het financiële bedrag voor het tweede gebouw **verhoogd van € 260.000 naar € 325.000**. Door Gods genade zijn we er tot nu toe in geslaagd om € 83.590 op te halen. Bid alsjeblieft dat de Heer de benodigde fondsen zal voorzien, zodat we beide gebouwen klaar zullen hebben in januari 2024 om de volgende groep gezinnen van predikanten uit moslimlanden te huisvesten.



## KERKPLANTING IN TURKIJE KOMT ERAAN



Wanneer ik, Edi, in september terugkeer naar Albanië, zal ik enkele vergaderingen hebben met onze broeders in Turkije om de mogelijkheid van een nieuwe kerkplanting in het oosten van het land in detail te plannen. Bid alsjeblieft dat de Heer ons zal leiden zoals Hij behaagt. Bid dat de Heer volledig zal voorzien in de financiën voor de gezinnen die in dat deel van het land zullen dienen.

## EMANUEL FRESKU KERK



De zomer was een grote zegen voor de Emanuel Kerk, het was uniek omdat Edi en Bona voor de eerste keer de hele zomer weg waren van de kerk voor het project dat we hebben georganiseerd, en we hebben geleerd, door Gods genade, om de bediening voort te zetten. Dit zomerproject duurde 9 volle weken, vier uur per dag, waarbij 40 kinderen werden beïnvloed door het evangelie en 40 gezinnen het evangelie in de buurt hoorden. We vertrouwen erop dat we goede vruchten van het evangelie zullen zien in het leven van veel gezinnen in onze omgeving. Bid alsjeblieft voor deze gezinnen, want we zullen



in september persoonlijk met hen beginnen te ontmoeten voor opvolging.



In de tussentijd willen we kort iets delen over een van deze gezinnen, Julian en Ornela zijn de ouders van een meisje genaamd Iris. Ze brachten hun dochter enkele jaren geleden naar het kinderkamp in de Emanuel Kerk en gingen ook door met het brengen van haar voor gitaarlessen. Vanwege de pandemie stopten ze echter met naar de kerk te komen, maar na een tijdje kwamen ze weer terug zodat Iris haar gitaarlessen kon voortzetten. We begonnen een goede relatie met dit gezin op te bouwen en hen beter te leren kennen. Terwijl Iris haar gitaarlessen volgt, hebben we ook een sterke vriendschap met haar ouders ontwikkeld. We hebben het evangelie met hen gedeeld en het is een moeilijke weg geweest omdat Julian, de vader van Iris, uit een moslimachtergrond komt, maar omdat hij vele jaren geleden naar Italië emigreerde, was hij ook geworteld in het katholicisme. Dus het kostte even tijd om hem uit te leggen wat ons anders maakt dan degenen die God volgen en de enige bemiddelaar tussen ons en de Vader hebben, Jezus Christus. We hebben veel Bijbelverzen met Julian gedeeld die laten zien dat er geen andere persoon te prijzen is dan Jezus Christus alleen.

Hij reflecteert hierop en we bidden tot God dat hij Jezus Christus als zijn Verlosser zal leren kennen. Aan de andere kant is Ornela al sinds haar kindertijd bekend met het evangelie, maar vanwege haar moslimachtergrond is het moeilijk voor haar om Jezus Christus volledig te accepteren. We zijn dankbaar dat Ornela als gezin begint terug te komen naar de kerk. Ondertussen heeft Iris de Heer leren kennen en is ze erg betrokken bij het helpen van andere kinderen om de Heer te leren kennen. Ze heeft ook veel invloed op haar ouders met het evangelie. We zien God aan het werk in dit gezin.



*(Geschreven door de kerkenraad van Emanuel Kerk, Edi & Bona, Elton & Ida)*

## **ASTIRI KERK**



Groeten! We hopen en bidden dat deze brief u wel zal bereiken. Deze maand zijn we doorgegaan met bijeenkomen met de jeugd en de kinderen. Begin september zullen we een jeugdkamp houden. Bid alstublieft voor een groep jongens die we willen uitnodigen voor het kamp. Bid dat de Heer hun harten zal leiden om in Christus te geloven. Bid dat de Heilige Geest ons wijsheid en leiding zal geven terwijl we het kamp organiseren en met de jeugd praten over Jezus Christus.

Op donderdagen gaan we met z'n tweeën de wijk in om het goede nieuws van redding te delen. Bid alsjeblieft met ons dat de Heer onze voeten zal leiden naar degenen die Hem al zien. Op vrijdagen hebben we onze gebedsbijeenkomst. En op zaterdagen hebben we de hoofddienst van de kerk. De Heer werkt in ons en door ons voor deze kerk en we zijn zo dankbaar voor het voorrecht om de Heer te dienen en Zijn liefde voor de verlorenen te delen.

*(Geschreven door de kerkenraad van Astiri Kerk, Altin & Luella Gjini, Alfred & Denisa Kume)*

## **KOSOVO KERK**

We zijn zo gezegend en blij om te zien hoe God werkt in Malisheve. Afgelopen maand hielden we een kamp voor jongeren en jongere kinderen. Het hoofdthema van dit zomerkamp was "Onze Held", het idee van dit thema was om een held uit de oorlog in Kosovo af te beelden die zijn leven gaf voor de vrijheid van dit land en dit te contrasteren met Jezus en het belang van Jezus die voor onze zonden werd gekruisigd. Tijdens dit kamp hadden we in totaal 25 kinderen. We hadden lessen uit de Bijbel, aanbiddingstijd, leuke spellen en activiteiten.

Het was een zegen om al deze kinderen plezier te zien hebben en te leren over Jezus. Bid alsjeblieft voor deze kinderen dat ze gered zullen worden. Kosovo geestelijk gezien is het een moeilijk land, maar door de genade van God zien we de impact van het evangelie in veel levens en zijn we de Heer zeer dankbaar.



*(Geschreven door de kerkenraad van Kosovo Kerk, Xhevat en Valentina)*

## EKLESIA KERK

God heeft onze kerk gezegend met een geestelijke honger naar Zijn woord en we groeien door het bestuderen ervan. De zomer was een zegen met veel zegeningen in onze uitreikingen, vooral onder tieners en jongeren, waar we velen van hen voor de eerste keer hebben blootgesteld aan het evangelie. Bid alsjeblieft dat deze tieners de Heer zullen leren kennen.



Tegelijkertijd willen we een speciaal gebedsverzoek met u delen voor een van onze kerkleden, haar naam is Mira en ze heeft te maken met moeilijke gezondheidsuitdagingen. Bid alstublieft dat ze in deze moeilijke tijd meer zal groeien in de Heer en dat de Heer haar genezing zal schenken als Hij dat behaagt. Haar man is geen christen en we zouden uw gebeden zeer waarderen.

Heel erg bedankt voor uw gebeden en dat u ons in staat stelt om dit met u te delen.



*(Geschreven door de kerkenraad van Eklesia Kerk, Artur en Teuta)*

## Voor contributie:

Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen ondersteunen?

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer

NL81 RABO 0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. "Illyricum Movement Albania"

Hartelijk Dank voor uw bijdrage!

